



kbo-pcob Zeist

Op weg naar Pasen

Pasen begint al op Goede Vrijdag

Velen van u zitten thuis. U kunt (bijna) niets doen. Het is onwonderlijk, maar we kunnen en mogen niet anders. Niemand weet hoelang dit nog duren zal. Een afschuwelijk virus houdt ons allen in zijn greep.

Intussen is het bijna Pasen. De stille week is stiller dan ooit. Adembenemend en angstig stil. Dan wordt het ook nog donker op Golgotha. Vanaf 12 uur tot 3 uur in de middag is de zon niet te zien, meer nog...het is aardedonker.

Ineens klinkt er een woord uit de mond van Jezus: 'Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.' Alles kwam op Hem af: joodse leiders en het volk, Herodes en Pilatus, soldaten en de massa, zelfs de discipelen stonden van verre, de een verloochende Hem en allen vluchtten weg. Maar tussen Jezus en Zijn Vader was niets, en zelfs de duivel kon deze relatie niet verstoren. Jezus legt Zijn leven af in de handen van de Vader. Zijn werk is klaar en niets en niemand kan dat ongedaan maken. Voor eeuwig is dat niet meer te verstoren. Het heil door Hem gereed gemaakt, is vast en zeker.

Wij beleven onzekere tijden en niemand weet waar dit eindigen zal. Zo niet als het gaat om het Evangelie. Op Goede Vrijdag blijkt dat het werk van Jezus Christus niet verstoord kan worden. Zijn werk is af en het is volkomen. Geen reden tot angst. Er is geen tekort. Er volgt geen nieuwe aanval. De strijd is gestreden en de overwinning is al een feit. Hij legt Zijn leven af om het op Pasen weer te nemen. Dit kruiswoord is daarvoor de garantie. Het is volbracht en Hij gaf de geest.

Midden in de strijd, het is nog Goede Vrijdag, is er al het licht van Pasen. Hoe moeilijk u het ook hebt en hoe angstig de tijd ook is, wie gelooft in de Heere Jezus Christus mag weten dat zijn/haar tijd in Gods hand ligt, om Christus wil. Lees hierbij Psalm 31,6 en 16. David zingt daar al eeuwen voor Goede Vrijdag van troost. In Gods hand zijn onze tijden, want Hij heeft gezegd: 'Vader in uw handen, leg Ik mijn geest!'

Pasen met terugwerkende kracht. Dat is het wonder: de nieuwe dag gloort in de duisternis, al aan het kruis. Geloof het maar. Geloof is het enige antwoord. Geloof is het enige dat rust geeft. Geloof in Hem, Die de Opstanding is en het Leven.

Ds. Fré van Roest



Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

Zalig Pasen! God van leven, zie genadig neer op ons mensen op zoek naar een nieuw begin, op zoek naar licht en leven.

Doe ons opstaan uit de grauwe sleur van alledag om samen het feest van Pasen te vieren, de opstanding van Jezus die, ondanks de ondergang van de dood, een nieuwe dageraad geworden is voor alle tijden.

Moge Hij tot leven komen in ons en in heel onze gemeenschap. Mede namens pastoraal team : een Zalig Pasen!



Het begint al haast te wennen
wakker worden in een lege dag.
Wij gaan nergens heen.
Een nieuwe wereld, hemel niet in zicht
of toch zonder vliegtuigstrepen.

Geen treinen, files
niet naar werk of school
we kunnen zonder - sportclub,
speeltuin, restaurant.

We kunnen, als het dan echt moet
zelfs zonder handen schudden
knuffelen. Begrafenissen volgen
we per telefoon.

Controle was er toch al nooit
al hielden we ons liever dom.
Goede, oude woorden als vertrouwen
beginnen aan een nieuwe jeugd.

We missen ons. We missen alles
wat, voor deze slechte film begon,
zo dagelijks natuurlijk was.
Een tripje supermarkt voelt als een mis- of heldendaad.
We soppen boodschappen met soda schoon.

Vergeet onszelf, we dragen
alles samen, zelfs achter deuren weggestopt.
We leven elke dag
als dag en meer dan anders nog.

Diet Groothuis (stadsdichter Zeist)





Muziek voor de Goede Week en Pasen

Gemeenschap ervaren in tijden van isolatie

Nu duidelijk is dat we tot eind april geen bijeenkomsten mogen houden, weten we ook dat de Choral Evensongs van de Schola Davidica van april en mei niet doorgaan.

In deze dagen van thuis blijven en afstand houden is het van belang om wel contact te houden, zowel als individuen met elkaar als met de gemeenschap van mensen die de Choral Evensongs van de Schola Davidica waarderen en er vreugde, steun, hoop of ontroering aan ervaren. Laten we dus elkaar niet loslaten en de muziek blijven luisteren die ons soms zingenderwijs kan laten ervaren en geloven wat we niet in ons gewone spreken kunnen verwoorden.

Wij wensen u sterkte, gezondheid en goede Paasdagen toe.

Via onderstaande link treft u de Spotify-afspeellijst aan voor Palmzondag, de Goede week en Pasen. Wanneer u op de link klikt, wordt uw internetbrowser geopend met (als u even doorscrollt), daarin de muziektitels

<https://open.spotify.com/playlist/5baBI84sq5mzYqtvY2fVuP>

Namens de Schola Davidica, met een hartelijke groet,

Koos Mechielsen
Mailings Schola Davidica



Deze vlag zie je meer en meer wapperen in de straten. Is te bestellen bij www.dvc.nl Prijs incl. BTW en verzendkosten € 9,98

Vieringen alleen online in de St. Maartenparochie.



Door het coronavirus zijn alle vieringen t/m 1 juni (2e Pinksterdag) afgelast, ook de doordeweekse vieringen. Alle kerken blijven dicht, alleen de Mariakapellen zijn geopend.

Elke dag wordt er een viering uitgezonden, verzorgd door het pastoraal team. Iedere avond is er om 19.00 uur een avondgebed. Op zaterdagavond wordt er om 19.00 uur een eucharistieviering uitgezonden. Avondgebed en eucharistieviering kunt ...

[lees verder](#)

